

**BEELD
SCHERM
AVONTUUR**

Luitenant

JOHN KENNEDY

606

Nederland: 90

België: 12

50

cent



De PT BOOT

De Amerikaanse aanval op het Guadalkanaal betekende het keerpunt in de oorlog tegen Japan. Van dat moment af waren de Amerikanen voortdurend in de aanval...

JAPAN

Vier PT-eskaders, met in totaal 50 boten, hadden het op de Japanse troepen-transportschepen gemunt, die door "De Gleuf" voeren. Een dergelijke actie, waarbij ook Japanse torpedobootjagers betrokken waren, werd in het begin van augustus 1943 gevoerd. Commandant van één der PT-boten was de jonge luitenant John F. Kennedy, thans president van de Verenigde Staten van Amerika.

NIEUW GUINEA

SALOMONS
EILANDEN

DE GLEUF

GUADALKANAAL

In 1942, toen de Japanners Port Moresby bedreigden, was Australië in groot gevaar... Maar Amerikaanse en Australische troepen riepen de Jappen op Nieuw-Guinea een halt toe! De kleine PT-boten hebben daarna, bij het teruggedrijven van de Jappen, een belangrijke rol gespeeld. Deze razendsnelle vaartuigen verspreidden keer op keer dood en paniek in de vijandelijke gelederen. Maar dat zijzelf ook kwetsbaar waren, blijkt uit het nu volgende, waar gebeurde verhaal.



Luitenant JOHN KENNEDY



In de zomer van 1943 keerde het getij in de Grote Oceaan. De Amerikanen hadden veel van wat eerder verloren was gegaan, op de Jappen heroverd en de 'rijzende zon' van Japan begon langzaam maar zeker in de zee ten onder te gaan. In de maand juni was New Georgia veroverd en tegen 't einde van de zomer waren weer 5 vliegvelden in hun bezit gekomen.



Maar elke nieuwe overwinning werd hard bevochten. Bij de Salomons-eilanden werd een P.T.-boot, de 109, die deel uitmaakte van een patrouille-eskader in de Straat van Blackett, door een Japanse torpedobootjager letterlijk door midden gesneden.



Die avond werd op het eiland Rendova een 'lijk-dienst' gehouden voor de dertien mannen, die aan boord van de PT 109 waren geweest...

BEELDSCHERM AVONTUUR verschijnt maandelijks. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND n.v., in samenwerking met Dell Publishing Co., Inc., New York.- Alle rechten voorbehouden.- Copyright 1961 by Dell Publishing Co., Inc.- Printed by D.R.P.Poland.- Alleenverkoop voor Nederland en België: CLASSICS NEDERLAND n.v., Postbus 84, Havenstraat 34, BUSSUM.

Later op de avond schreef één der officieren van het eskader een brief aan zijn moeder...



George Ross heeft zijn leven gegeven voor een zaak, waarin hij sterker geloofde dan wie ook van ons. Hij was een rasechte idealist! Ook Jack Kennedy was op dezelfde boot en ook hij is omgekomen.

Maar Jack Kennedy was niet dood! Elf mannen hadden de vreselijke botsing overleefd. En het was de hand van Kennedy, die dagen later langzaam en zorgvuldig dit bericht in de zachte schaal van een kokosnoot kerfde...



Het verhaal van hun wonderbaarlijke redding begon in een stille, donkere nacht, omstreeks half drie in de morgen. De PT 109 was de voorste van drie patrouilleboten, die op zoek waren naar vijandelijke transporten. Aan boord bevonden zich drie officieren en tien manschappen...



De 109, die zich langzaam op één van haar drie motoren voortbewoog, patrouilleerde in een gebied dat in het zuiden werd begrensd door het eiland Gizo, in het westen door het eiland Vella Lavella, en door de vulkaan Kolombangara in het noordoosten. Commandant van de patrouilleboot was John F. Kennedy, die op dat moment aan het roer stond...



Op de boeg stond officier George Ross...



Ross wendde zich tot Kennedy en wees in het donker.....



Uit de voorste machinegeweertoren steeg een kreet op...

Schip aan bakboord!



Uit de duisternis doemde een enorme zwarte massa op. Kennedy
gooide het roer om...



Daar vlak voor hem torende een
Japanse torpedobootjager, die
pijlsnel op de 109 afkwam...

Onder Kennedy's handen vloog het
roer naar
links...



Tevergeefs dwalde Ross nog
een granaat in het pasgemon-
teerde 37 millimeter anti-
tank kanon...



Een verlammende angst maakte zich meester
van de mannen die het schip
zagen komen...



...en ieder van hen hunkerde ernaar om
overboord te
springen.



Maar niemand bewoog..



Als verstijfd bleven ze op hun post staan..



De Japanse torpedo-
jager voer recht op
de kleine patrouille-
boot in.....



...en sneed met haar
scherpe boeg de Ameri-
kaanse boot radikaal
door midden...

In een zee van vuur worstelde machinist McMahon, de enige die benedende was toen de ramp plaats vond, om zijn leven...



Johnston, de andere machinist, werd bijna gegrepen door de schroefbladen van de torpedo-boot jager.



Het stuk, waarop luitenant John F. Kennedy zich bevond, dreef nog...

Wie zijn er nog aan boord?



McGuire...Mauer...Albert...
Thom...Ross...Harris...McMahon...
Zinsser...Starkey...Johnston...!

Pre-sent!

Pre-sent!

Pre-sent!

Pre-sent!



Zes man in het water, vijf aan boord! Geen antwoord van Kirksey en Marney. Twee vermisten... elf overlevenden! Kirksey had al voorspeld dat hij het niet lang zou maken!





De gewonde man lag ongeveer honderd meter verder in het water.



Maar een plotseling opgestoken bries dreef de boot steeds verder van de mannen weg...



Wat eerst slechts een klein zweempuntje was geweest, werd nu een drie kwartier durende worsteling...



De explosie had de andere PT-boten op de vlucht gedreven..



Dageraad...

Wat willen jullie doen als de Jappen ons vinden... Vechten of je overgeven?

Vechten met wat? We hebben nog maar één tommy-gun, zes .45-kaliber automatische pistolen en 1 .38!





Voorzichtig maakte Kennedy een riem van McMahon's Mae-West-vest los en nam dit tussen zijn tanden. En zo, met de hulpeloze man op zijn rug, begon Kennedy tegen de golven op te tornen.

Hoewel het zilte zeewater in zijn open wond beet, liet McMahon geen klacht horen...



Daar Kennedy de riem tussen de tanden moest houden, kreeg hij veel water naar binnen...

Van tijd tot tijd nam Kennedy de riem in de hand, om al watertrappend even op adem te komen...

Moeten we nog ver, luitenant?

We schieten goed op! Hoe voelt je je, McMahon?

Prima, luitenant! En hoe is het met u?



Ondanks de zware last van de gewonde op zijn rug, was het Kennedy die als eerste de vaste grond van het koraalrif onder zijn voeten voelde...

Ik ga eerst op verkenning uit!



Het eiland was niet meer dan een stipje, waarop alleen maar een paar kokospalmen groeiden...

In elk geval zijn hier geen Jappen!



Onmiddellijk maakte Kennedy zich gereed voor de tocht. Hij deed een reddingsgordel om...

Onze PT-boten komen bijna elke nacht door de Ferguson Passage... En die Passage ligt net aan de andere kant van het volgende eiland. Als ik daar kon komen, zou ik misschien hulp kunnen halen voor mijn mannen! Het is te proberen!



Ik MOET die Passage bereiken!



...en hing een revolver aan een riem om zijn hals. Ook nam hij de grote lamp mee, die op batterijen werkte. Hij wikkelde deze in een waterdicht vest.



Als ik een boot vind, zal ik twee lichtsignalen geven. Het wachtwoord zal "Roger" zijn en het antwoord "Wilco".



Een half uur zwemmen, met stevige, gestadige slagen, bracht hem bij de kust van het volgende eiland.



Maar het scherpe koraalrif haalde zijn voeten en benen open...



Wonder boven wonder werd hij niet lastig gevallen door haaien of barracuda's...



Ik ga terug naar het open water... daar heb ik meer kans om een PT-boot op te vangen!



Maar al zijn moeite zou tevergeefs zijn... Juist die nacht was de route van de PT-boten gewijzigd. Zij voeren nu om het eiland Gizo heen in plaats van door de Ferguson Passage...



De stroom wordt sterker... ik moet maken dat ik bij de mannen terugkom!

ROGER!
ROGER!



Kennedy aanvaardde de terugtocht naar het eilandje, waar zijn mannen vol ongeduld op hem wachtten, maar hij kwam niet ver...



...want de verraderlijke stromingen van de Salomons Eilanden duwden en slingerden hem in cirkels rond...



De haast bovenmenselijke inspanningen van de laatste uren hadden zijn krachten totaal uitgeput...

En, verkild tot in merg en been, dobberde hij, half bewusteloos, rond...



Tegen de morgen deden de eerste zonnestralen hem uit zijn trance ontwaken. Hij keek om zich heen en besepte dat hij weer op dezelfde plek terug was, vanwaar hij de vorige avond was vertrokken...



Maar hij bereikte het eerste eiland, en nadat hij zich had ontdaan van de nu nutteloos geworden lamp en zijn schoenen, wandelde hij barvoets over het scherpe koraalrif. Hij leed veel pijn.



Hij liet zich op het zandstrand vallen en voelde de behagelijke warmte van de ochtendzon...

Nee! Ik heb geen tijd om te rusten!



De zee was nu rustiger geworden en de stromen waren sterk verminderd. Ten slotte slaagde hij erin weer op het eilandje te komen, maar toen was hij dan ook een totale uitputting nabij...

Ross, probeer jij het vanavond...



...en net toen zijn mannen hem bereikten, zakte hij bewusteloos in elkaar...

Het gedreun van naderende vliegtuigen
wekte de mannen uit hun
apathie...

Kijk daar!



Hoog boven hun hoofden leverden Japanse
en Amerikaanse jagers een luchtgevecht..



Daar dicht bij hen waren landgenoten,
vrienden... en toch durfden zij hun aan-
wezigheid op het eiland niet kenbaar te
maken, omdat dan ook de Japanners hen
zouden zien...



En dus verscholen de uitgeputte, hon-
gerige mannen zich in het dichte
groen van het eiland...



Sommigen van hen baden, als de vliegtui-
gen in duikvlucht tot op slechts enkele
meters van hun schuilplaatsen
kwamen...



Ook de dappersten onder hen waren
doodsbenaamd. Een toestand was
uiterst hachelijk...



Maar plotseling had John Kennedy genoeg van dit lijdelijk wachten...



McMahon werd weer in zijn reddingsvest gehesen, en even later vocht Kennedy, met wéér de gewonde als passagier op zijn rug, met de golven.



Achter hem kwamen de negen andere mannen, die zich vastklampten aan een groot stuk drijfhout.



Die negen mannen waren al drie uur in het water..



...maar zij slaagden er niet in door de branding heen te komen. Keer op keer dreef de stroom hen terug.



Kennedy hielp de mannen over het vlijmscherpe koraalrif heen...



Zijn voeten bloedden nu uit vele nieuwe snijwonden, terwijl de oude schrammen weer opengescheurd werden.



De mannen drongen de bosjes van het grotere eiland binnen en vingden de druppels op, die van de bladeren vielen.



In het donker dronken ze...



Maar in de morgen bemerkten ze dat alle bladeren op het eiland bedekt waren met vogeluitwerpselen...



Verbitterd vervloekten zij hun lot...



...en eenparig noemden zij het oord...



Vier dagen later waren de mannen volkomen uitgeput van honger en dorst. Maar Kennedy wilde nog niet geloven dat hun toestand hopeloos was...

Wil jij met mij meezwemmen naar een eiland, dat Kruis-eiland heet en dat nog dichter bij de Ferguson Passage ligt?

Goed!



Maar na ruim een uur raakten hun vermoeide voeten een zandstrand...



Het zwemmen viel de verzwakte mannen erg zwaar...



Met inspanning van hun laatste krachten trokken zij het Kruis-eiland over om aan de kant van de Ferguson Passage te komen. Daar zagen ze een Japanse schuit liggen.



Kijk... twee mannen... misschien Japen!

Ze slopen verder langs het strand.

Hé...een
onderko-
men!



En een
vaatje water!



En een Japans
gasmasker!



En een
kist vol
lekker-
nijen!



Ze smulden naar hartelust...



...tot het donker werd.

Nu kan ik naar de Ferguson Passage varen. Wacht hier op me, Ross!



En trokken toen verder op onderzoek...

Kijk, een kano!



Maar ook die nacht liet geen enkele PT-boot zich in de Passage zien...

Het is volkomen zinloos!



Terug naar de mannen op Vogel-eiland!



Toen hij weer terugkwam op Vogel-eiland hoorde Kennedy, dat de twee mannen die zij uit de verte hadden gezien, geen Japanners, maar vriendschappelijk gezinde inlanders waren.



We hadden jullie al afgeschreven! Die inlanders vertelden ons dat de Jappen op het eiland waren.

Dan moet ik direkt terug naar Ross!



Alweer?

Alweer!



Bij het aanbreken van de dag stak er een fikse bries op, die de golven hoog opzweepte. Daar was de kleine kano echter niet tegen bestand...



En net toen Kennedy dacht, dat alles verloren was... dat hij zijn mannen nooit weer zou zien... rees vlak voor hem, op de rug van een hoge golf, een kano op! De inlanders hieven hem aan boord en zetten koers naar het Kruis-eiland..



Toen ze veilig op het eiland waren aangekomen, brachten de inlanders hem naar een plek, waar een grotere kano was verborgen...



En gelukkig waren de inlanders vlug van begrip. Ze namen de kokosnoot en peddelden net weg, toen Ross naar Kennedy toekwam...



De korte tropische schemering viel... Kennedy, rusteloos als altijd, vroeg Ross om met hem in de kano mee te varen naar de Ferguson Passage...



De zee werd woelig en vervolgens erg ruw onder invloed van de steeds krachtiger blazende wind. De wankelende kano begon water te maken. Ross hoosde uit alle macht, terwijl Kennedy alles deed om de boot met de neus in de wind te houden. Maar de boot liep toch vol en ze moesten eruit.



Twee uur lang worstelden zij met het woedende water, maar de krachtige stromingen dreven hen steeds zuidelijker, naar de open zee, in plaats van naar het noordwesten.







De inlanders overdekten hem met palmtakken om hem te onttrekken aan het spiedende oog van de Japanse piloten...



Eindelijk, vele uren later, bereiken zij het geallieerde eiland...





Kennedy antwoordde door het afvuren van
een lichtpijl...



DE SLAG IN DE JAVAZEE

In 1941 brak de oorlog met Japan uit. Snel drongen de Japanse legers door tot Singapore. De Nederlandse zee- en luchtmacht in het voormalige Nederlands Oost-Indië streed eervol en dapper, doch was niet tegen de Japanse overmacht opgewassen.

In de slag in de Javazee werd onze vloot vernietigd. Commandant van het geallieerde eskader was schout-bij-nacht Karel Doorman. Op 26 februari kreeg hij het bevel: "Uitvaren en aanvallen". Zijn eskader bestond uit de Nederlandse kruisers "De Ruyter" en de "Java", alsmede een Amerikaanse, een Australische en een Britse kruiser. Zij werden beschermd door negen torpedootjagers, waaronder de "Witte de With" en de "Kortenaer".

In de namiddag van 27 februari, toen de eskaders nog ruim 25 kilometer van elkaar verwijderd waren, kregen zij elkaar in zicht. De Japanse vloot bestond uit twee zware, twee lichte kruisers en zestien torpedootjagers. De bewapening van de Japanners was echter veel moderner en hun vuurkracht veel groter.

Even over vijfen werd de Engelse kruiser getroffen; het geallieerde eskader dreigde in verwarring te raken. Toen seinde Doorman aan zijn schepen: "Alle schepen volgen mij!" Toen de schemering viel, werd één van de Engelse torpedootjagers tot zinken gebracht. Kort daarop werd één van de Japanse jagers voor geruime tijd buiten gevecht gesteld. Enkele uren later ging een tweede Engelse jager verloren. Enkele andere keerden wegens brandstofgebrek terug naar Soerabaja.

Tegen tien uur in de avond had Doorman nog maar vier kruisers en één jager. Ook deze laatste jager keerde terug naar Soerabaja om gewonden weg te brengen.

Tegen middernacht werden de beide Nederlandse kruisers door Japanse torpedo's getroffen: 850 mannen van de Koninklijke Marine vonden met de "Java" en "De Ruyter" een zeemansgraf in de Javazee. Ook Schout-bij-Nacht Doorman en zijn officieren, evenals de commandant van de "De Ruyter", kapitein-luitenant-ter-zee Lacomblé vonden de dood in de golven. De twee overblijvende kruisers, de Australische en de Amerikaanse, staakten het vuren en zochten een heenkomen naar Priok. Een dag daarna werden ook zij door de Japanners in de grond geboord. Van alle schepen, die deel uitmaakten van Doorman's eskader, wisten alleen de vier oude Amerikaanse jagers te ontkomen. Alle andere werden vernietigd.

Het dappere verzet van de Nederlanders, Amerikanen, Engelsen en Australiërs, die hun leven gaven in de strijd tegen de Japanners, mocht niet baten. In de nacht van 28 februari landden de Japanse invasietroepen, die Schout-bij-nacht Doorman had willen tegenhouden, op Java's noordkust. Op 9 maart volgde de algemene kapitulatie.

De Val van PALMYRA

In het jaar 273 had de Romeinse keizer Aurelianus nog slechts één belangrijke vijand... Dat was een vrouw!, en wel Zenobia, keizerin van Palmyra. Men zegt, dat zij mooier was dan Cleopatra...



Ze was de weduwe en opvolgster van de krijgslustige Odenathus...

Zenobia, die zich Keizerin van het Oosten liet noemen, heerste over een gebied dat zich uitstreckte van de grenzen van Bithynië tot aan de wateren van de Euphraat, en ook Egypte omvatte.



Maar de Romeinse keizer Aurelianus was vastbesloten haar te verslaan. Aan het hoofd van zijn legioenen trok hij op tegen de Keizerin van het Oosten.....



Zabdas, Zenobia's legeraanvoerder, werd bij de verdediging van de Syrische stad Emesa gedood...

Zenobia zag geen kans een nieuw leger op de been te brengen en trok zich binnen de muren van haar hoofdstad Palmyra terug...

Wij zullen hier stand houden tot Sapor, de keizer der Perzen, ons met zijn machtige legerscharen komt ontzetten! Samen met hem zullen wij de Romeinse legioenen op de vlucht drijven!



Aurelianus leidde de aanval in eigen
persoon...

Geen vrouw zal Rome
in de weg
staan!



De hulp van de Perzen, waarop Zenobia
zo vast had gerekend, kwam niet. Hun
koning Sapor was intussen gestorven...

Terwijl de in het nauw gedrongen keizerin
op niemands steun kon rekenen, arriveer-
den nog meer Romeinse troepen onder bevel
van generaal Probus...



Het volk van Rome spreekt met
verachting over de oorlog die ik
tegen deze vrouw voer. Maar de
Romeinen kennen haar karakter
en haar macht
niet!

De vrees
voor een af-
straffing heeft
haar de moed
der wanhoop ge-
schonken!



Aurelianus zond een afgezant naar Zenobia om haar te vragen zich over te geven. Maar de trotse keizerin weigerde, diep beledigd...

Nimmer! Mijn leven zal even lang duren als mijn rijk zal bestaan!

Maar zij wist dat haar toestand hopeeloos was en poogde te ontsnappen.....



Palmyra werd verwoest. Aurelianus keerde in triomf naar Rome terug...

...om honderd kilometer verder door de Romeinen te worden gegrepen...

...met achter zich aan... Zenobia, keizerin van het Oosten... te voet, en gebogen onder het gewicht van haar gouden ketenen...

DE BARRACUDA

In dit boekje heb je kunnen lezen hoe luitenant John F. Kennedy op het moment dat zijn kano vol water gelopen was door inlanders werd gered. Maar zij redden hem op dat moment niet alleen van de verdrinkingsdood, maar ook voor een nog èrger einde: de dood door de beet van een barracuda. Deze torpedovormige reuzenvis wordt ook wel "zeetijger" genoemd. . het zijn de gevreesde moordenaars van de tropische wateren. Slachtoffers van de barracuda zijn altijd direkt als zodanig te herkennen, omdat de beet van een barracuda altijd scherp en recht is.



De natuur heeft dit gevaarlijke monster uitgerust met twee rijen tanden, die volkomen in overeenstemming zijn met hun meedogenloos karakter. Met de voorste rij tanden grijpt de barracuda zijn slachtoffer beet, om het dan met de kleinere achterste rij in mootjes te bijten. In vergelijking met de barracuda zijn de blauwe en witte mensen-etende haaien, die eveneens de tropische wateren onveilig maken, goedaardige beten. Wie ooit heeft gezien hoe deze duivelse vis zijn slachtoffers te lijf gaat, weet dat geen dood zo vreselijk en onafwendbaar is als die tussen de kaken van een barracuda. . .

Kleine Gevechtsvaartuigen

Kleine gevechtsvaartuigen hebben een belangrijk aandeel gehad in de vernietiging van de Japanse vloot in de Grote Oceaan. Van deze waren de PT-BOOT, de LST en de TORPEDOBOOTJAGER de bekendste.



De eerste PT werd in 1938 ontworpen. Zij was ongeveer 25 meter lang en uitgerust met een motor van 3000 PK. Ondanks haar geringe aktieradius was de PT-boot door haar lichte gewicht en grote snelheid een geducht wapen bij verrassingsaanvallen op de vijand.



De LST (Landing Ship Tank) werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog gekonstrueerd. Hiermee konden tanks en hun bemanningen aan land worden gezet; deze rolden uit de scheepsrump het strand op. Vooral bij de herovering van de talrijke eilanden in de Grote Oceaan hebben de LST's hun nut bewezen.



De TORPEDOBOOTJAGER en zijn Canadese evenknie, het KORVET, hebben mede de grondslag gelegd voor de geallieerde successen in de Pacific. Het verlies van vele grote Amerikaanse oorlogsschepen bij de verraderlijke Japanse aanval op Pearl Harbor hebben zij voor een groot deel opgevangen.